

Pareltjes van het Noorden.

07-07-2017 tot 14-07-2017.



Vrijdag 7 Juli,

Vakantie naar Drenthe de pareltjes van het Noorden.

Rienke, Frank, René, Erik, Rob, Anneloes, en de begeleidsters Annette & Harmke vertrekken vanuit Arnhem naar Midlaren.

Onderweg hebben we Jan opgehaald in Zwolle bij hotel van der valk.

Van daaruit via Emmen, kwamen we aan in Midlaren.

Daar alles uit het busje gehaald.

S 'avonds lekker bami en nasi gemaakt met een toetje.

S 'avonds koffie en thee gedronken met een lekkere tompouce daarbij, want Rienke was jarig.

Tegen 10 uur allemaal moe maar voldaan naar bed gegaan.

Tot morgen!

Zaterdag 8 Juli,

Na het ontbijt zijn we naar Balloo gegaan.

Daar was een 'schaapscheerder' festival, in een grote schuur stonden de schapen die geschoren moesten worden, maar sommige schapen werden geknipt zoals dat vroeger gedaan werd.

Buiten werd op een spinnenwiel de wol tot draden gesponnen.

Annelies mocht dit ook even doen wat haar goed gelukt is!

Verder waren er veel kraampjes waar ambachtelijke producten te zien en te koop waren.

Zo hebben Frank & Erik een aardenwerk schaapje gekocht als souvenir.

daarna onderweg naar Hoogezand, daar hebben we koffie/thee gedronken met appelgebak en slagroom, Rienke heeft ons hier op getraakteerd voor haar verjaardag.

In Hoogezand hebben we gewinkeld en boodschappen gedaan, en weer terug naar ons huisje.

Het avondeten bestond uit kip-nuggets, gebakken kriel aardappeltjes met worteltjes en tomaten-komkommer salade en natuurlijk een toetje na.









ZONDAG 9 JULI,

Na het ontbijt zijn Erik, René, Rieneke, Frank, Rob & Jan naar de receptie gelopen om daarna over het park te lopen.

Tussen de middag een boterham gegeten om daarna naar Garnwerd te gaan. Daar was een braggel tocht (door modderige sloten gaan).

Nog wat gedronken bij het paviljoen Garnwerd aan zee.

Tegen half 5 zijn we naar het busje gegaan om naar Gasselte te rijden, naar het pannenkoekenhuis (geheten Moatie).

Daar heerlijke pannenkoeken gegeten, zoals pannenkoek met spek, rozijnen & met shoarma met een heerlijk ijsje na.

S 'avonds nog wat gedronken en tegen half 11 lekker naar bed.







Maandag 10 Juli,

Na het ontbijt richting Bourtange gereden, Bourtange is een oud vestingstadje.

We zijn eerst even door Bourtange gelopen, om daarna wat te drinken op een terrasje en om ons broodje op te eten.

Na het terrasje zijn we naar de kaarsenmakerij gelopen.

Daar hebben we mooie kaarsen gemaakt, eerst een brokken kaars (stukjes kaars in een kartonnen beker) daarna nog een kaars gedompeld.

Op de terugweg nog even boodschappen gedaan bij de Aldi en Jumbo.

Het avondeten was Chili con carne met een lekker toetje na.

S 'avonds tv gekeken want het regende buiten.

Na de koffie en thee nog wat fris na om vervolgens lekker te gaan slapen.

Tot morgen!



Dinsdag 11 Juli,

Eerst uitgeslapen en daarna lekker ontbeten.

Na het ontbijt zijn we naar Emmen gereden.

In Emmen is de Vlindermarkt, op de vlindermarkt heeft Rienke een groenblauw poesje + een mooie ring gekocht.

Anneloes heeft een paar oorbellen gekocht.

Tussen de middag lekker ons broodje opgegeten.

Daarna nog een stukje markt overgelopen, daarna lekker op een terrasje gaan zitten bij brownies en downies, daar hebben we lekkere koffie, chocolademelk en cappuccino gedronken.

S 'avonds tortellini gegeten en een toetje na.





Woensdag 12 Juli,

Vroeg opgestaan want na het eten gingen we naar Leens (doezo), daar was een soort kleine dierentuin.

Er werd van alles over dieren verteld, over een baardsalamander, gekko & een handschildpad.

Ook hielden ze allemaal een vogelspin op de hand en een slang om hun nek, Anneloes vond het een hele ervaring want ze ziet helemaal niets dus kon ze de dieren mooi voelen.

Na de lunch kregen we nog een verhaaltje over stinky (stinkdier) heel interessant!

Toen nog even doorgereden naar Pieterburen naar de zeehonden crèche, waar heel veel zeehonden lagen.

Anneloes heeft daar nog een paar oorbellen gekocht in de vorm van zeehondjes & Rienke een mooie ketting.

S 'avonds pizza gegeten.

Nog even wat gedronken om daarna moe maar voldaan naar bed te gaan.



Donderdag 13 Juli,

Eerst nog even lekker ontbeten met een eitje, om daarna naar Appelscha te rijden.

Daar zit pretpark Duinezate.

Daar hebben we eerst koffie gedronken om daarna ons rijbewijs te gaan halen.

Ze gingen allemaal over een parcours, ze zijn allemaal geslaagd!

Als lunch hebben we een patatje + snack gegeten dat ging er wel in.

Na al dit lekkers zijn Anneloes, Annette, Rob & Jan in een piratenboot gegaan, om daarna nog een aantal attracties te doen.

Erik stond op de uitkijk toren van het verkeerspark om daar alles in de gaten te houden.

S 'avonds nog heerlijk uit eten geweest met zijn allen.













Vrijdag 14 Juli,

Na een fijne vakantie in Midlaren (Drenthe) zijn we tegen 10 uur vertrokken naar Zwolle, daar werd Jan opgehaald.

Daarna doorgereden naar Arnhem waar Rienke, Frank, Rob, René Erik & Anneloes opgehaald werden, ook de begeleidsters gingen mee naar Arnhem. We willen jullie allemaal bedanken voor deze mooie vakantie en hopelijk tot volgend jaar!

